

KU:s seniorresa till Österlen och Skåne 31.8-5.9.2020

På Österlen tar man det lugnt. Med många charmiga byar, ett vackert och öppet landskap och ett stort utbud av besöksmål och god lokalproducerad mat, är det inte att undra på att Österlen hör till Sveriges mest älskade resmål. Stiftsgården Åkersberg är en plats för möten, men även för stillhet. I Frihetens kapell finns möjligheten att bara vara, att tända ett ljus och att andas en stund. Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en gemenskap av människor som vill stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd.

31.8. Måndag

Start från hemtrakterna och körning med paus för lunch i Raumo vid Villa Tallbo ca. kl. 16. Vi fortsätter till Åbo där m/s Grace avgår kl. 20:55. Inkvartering i 14 hytter och kvällen fri.

1.9. Tisdag

Sjöfrukost ombord och ankomst till Stockholm kl. 06:30. Vi kör med paus längs vägen genom Linköping via Vimmerby där vi stannar för en lunch. Färden fortsätter fram till Höör där vi checkar in vid Stiftsgården Åkersberg. På Stiftsgården har du nära till allt som Skåne har att erbjuda av mat, drycker, natur och upplevelser. Här kan vi stanna upp och njuta av lugnet, deras Andrum Spa och Frihetens kapell erbjuder en plats för lugn och återhämtning. Här är en mötesplats för både kropp och själ. Vi har logi här för 3 nätter i 2-pers. rum. Gemensam middag och andakt i deras kapell.

2.9. Onsdag

Hotellfrukost. I dag blir det en heldagsutflykt med lokal guide i Simrishamn. Under dagen får vi bland annat njuta av de vackra backarna i Brösarp som även kallas för porten till Österlen. Brösarps backar är för många själva sinnebilden av Österlen. Här blommar gullvivorna och här tuffar ångtåget genom det böljande landskapet. Vyerna är vidunderliga med milsvid utsikt över Verkeråns dalgång. Brösarps backar är inte bara porten till Österlen utan även en del av Verkeråns naturreservat, ett av södra Sveriges största.

Vi besöker även Kivik med Äpplets hus. Äpplets hus är ett unikt kunskapscenter med äpplet i fokus där vi får besöka utställningarna som bland annat handlar om förädling, m-fruktodlingar och musteriets historia. Vi äter dagens lunch här - vid Kiviks Musteris mysiga innergård ligger Restaurang Kärnhuset, där man kan avnjuta god mat från egna recept tillagade på lokala råvaror och med musteriets produkter som en röd tråd genom menyn.

Här i Simrishamn finns det en stor del trädgårdar som är öppna för allmänheten. Apotekarns Trädgård ligger mitt i Simrishamn ett kast från Östersjöns vågor, gatunätet i gamla staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden och här finns kullerstensgränder och korsvirkeshus. Apotekarhuset från 1400-talet är ett av de äldsta ännu bebodda husen i hela Skandinavien. Här njuter vi kanske av en kaffe i den



prunkandeträdgården. Vi kör tillbaka via Tomelilla, här finns bl.a. Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall. Dagen blir till kväll och vi kommer till vårt hotell. Tid för andakt och egen tid.



3.9. Torsdag

Hotellfrukost, morgonandakt och i dag startar vi söderut. Vårt första besök i dag är Dag Hammarskjölds Backåkra med guide. Idag är gården ett museum där delar av Dag Hammarskjölds fantastiska konstsamling visas samt många av de gåvor han mottagit under sin tid som FN:s general-sekreterare.



Vi gör också ett besök i Kåseberga där det finns möjlighet att promenera upp till Ales stenar. Skeppssättningen är Sveriges bäst bevarade och ligger vackert belägen på en höjd vid Kåse-berga. Den omfattar idag totalt 59 stenblock, är 67 meter lång och 19 meter bred. Upplevelsen på åsen, där havet möter himlen och naturen kommer så nära är magisk! Här på det vackra Österlen i Skåne, ca 20 km från korsvirkesstaden Ystad, ligger en liten fiskeby som heter Kåseberga. Här, vid de branta backarna ner mot havet, ligger bland annat fiskehamnen och Ahl's rökeri som blir vår lunchrestaurang i dag. Vi kör in till Ystad, denna charmiga kuststad med sina korsvirkeshus. Henning Mankells böcker om kommissarie Kurt Wallander utspelar sig i Ystad och här finns en rad miljöer från böckerna och filmerna. Vårt sista stopp i dag blir Lerans Konsthantverk som har ett galleri och butik inne i Ystad. Vi kör tillbaka till vårt hotell med middag och andakt.



4.9. Fredag

Hotellfrukost, morgonandakt och utcheckning. Vi lämnar vackra Österlen och börjar köra norrut. Vi kör via Ljungby och Värnamo genom Jönköping och den gamla vägen till Gränna. Vi kommer till Linköping och Slottet Bjärka-Säby och börjar med en lunch. På Nya Slottet inbjuder Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby till kortare och längre retreatar i ekumenisk anda. Vi får en rundvandring på slottet och får höra om deras verksamhet. Därefter kör vi till Stockholm där m/s Amorella avgår kl. 20:00. Inkvartering i B4 hytter och kvällen ombord fri.



5.9. Lördag

Sjöfrukost och ankomst till Åbo kl. 07:35. Körning med pauser hemåt. Hemma på eftermiddagen.

Resedatum: 31.8-5.9.2020

Pris: 795€ / pers.

I resan ingår:

- busstransport i 50-pers. turistbuss och yrkes chaufför
- båtplats Åbo-Stockholm-Åbo
- hyttplats i I4 / B4 i delad 2-pers. hytt
- 3 x hotellnätter i 2-pers. rum vid Stiftsgården Åkersberga inkl. frukost
- 2 x sjöfrukost
- 3 x lunch
- 2 x middag
- 2 x lätta luncher
- Guider och inträden (Backåkra, Kåsberga, Simrishamn, Slottet Bjärka-Säby)
- 2 resenärer fria

I resan ingår inte:

- reseförsäkringar
- enkelrumstillägg (235,- /pers.)
- övriga inträden

Arrangör:

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.

045 234 8073

kansliet@kyrkansungdom.fi

www.kyrkansungdom.fi

Teknisk arrangör: Resebyrå Ingves & Svanbäck

www.ingsva.fi

info@ingsva.fi



