

# ETT SAMTAL MED KUNG-TEAMET 2020



I början av augusti träffade KU:s ungdomsledare, Jakob, den dynamiska duon **Anna Westerlund** och **Ida Granfelt** för en tillbakablick på deras arbete som KUNG-team under sommaren. KUNG-teamet konstaterade att coronapandemin och tillhörande restriktioner denna sommar föranlett en del speciella arbetsmetoder och uppgifter för dem. De digitala besöken till skriftskolorna har fungerat bättre än väntat, men inget slår att mötas ansikte mot ansikte.

**V**ad har ni sysslat med i sommar?

En hel del olika saker faktiskt. Vår främsta uppgift har varit besöken till olika skriftskolor runt om i stiftet. I samband med besöken har vi haft undervisning om bland annat relationer och sällskapande och hur det är att leva som ung och kristen. Utöver det har vi bland annat fungerat som konferencierer på den

strömmade konserten från Pörkenäs under midsommar, figurerat i virtuella ungdomssamlingar, och sammanställt ungdomsprogrammet till Digimäki.

**På grund av rådande omständigheter denna sommar har en del församlingar haft speciella praktiska arrangemang, som t.ex. besöksförbud till sina skriftskolor. Hur har det påverkat er arbetsbild?**

En del av våra församlingsbesök genomfördes digitalt. Vi visste på förhand att det skulle bli på det viset, och det blev ett arbete i sig att fundera över hur vi på bästa vis kunde digitalisera ett besök av KUNG-teamet. Vi gjorde bland annat en undervisningsvideo med temat relationer och sällskapande, som vi skickade ut till de församlingar som beställt ett digitalt besök. Församlingarnas konfirmandgrupper fick se på videon och besvara några diskussionsfrågor. Till sist mötte vi grupperna digitalt i ett videosamtal, där vi fick svara på ungdomarnas egna frågor som de skickat in åt oss och understryka viktiga poänger i våra undervisningshelheter. De digitala besöken har fungerat över förväntan och varit ändamålsenliga, men vi föredrar helt klart att träffas ansikte mot ansikte och är glada över att vi kunnat genomföra två tredjedelar av våra församlingsbesök som vanliga fysiska besök.

Då vi visste att vi hursomhelst skulle synas på olika digitala plattformar beslöt vi att skapa ett eget instagramkonto för KUNG-teamet 2020 (kontot hittas under profilnamnet "kungteam2020"). En av de viktigaste målsättningarna med kontot var att det skulle fungera som en kanal där ungdomarna kunde nå oss och följa med på våra uppdrag. Vi har också använt kontot som en plattform där vi delat tankar, bibelord, andakter och glimtar från våra äventyr i sommar.

**I samband med ungdomsprogrammet till Digimäki gjorde ni en del åkturer med några utvalda gäster och diskuterade relationer. Hur var det?**

Det var en mycket roligt grej att planera; vi valde ut några ämnen som vi tänkte att kunde vara relevanta för ungdomar, och funderade sedan vilka sakkunniga och trevliga typer vi ville diskutera dessa ämnen med. Det var framförallt kul att för omväxlings skull få in någon utomståendes perspektiv. Den här sommaren har vi (Anna och Ida) jobbat ganska intensivt tillsammans och funderat över olika frågor och undervisningspass, så det kändes verkligen givande att ta med andra också i den processen. Ett par andra saker med åkturerna som också var mycket angenäma var att vi fick hänföras av nya vackra vyer i Österbotten, och testa många olika glassorter.

Vi nämnde redan att det var roligt att planera våra åkturer, och visst var de också roliga att genomföra, men vi lärde oss den hårda vägen att tekniken ibland strular. Det var faktiskt någon

åktur som vi fick göra om helt och hållet på grund av att ljudupptagningen från vårt samtal inte kommit med i inbandningen.

### Är det något av det som blev sagt under dessa samtal som har lämnat med er och gjort ett intryck på er?

Dels det att Jesu egenskaper kan inspirera oss i alla våra relationer. Hans förlåtande och empatiska sida får vara ett ideal för hur vi ska bemöta andra människor. En annan viktig poäng var att Jesus redan finns där ute i världen, inte bara i våra kyrkorum och i våra sammanhang. På motsvarande sätt är vi som tror inte bara kristna då vi t.ex. deltar i gudstjänstlivet eller går på en kristen samling. Vår kristna identitet och kallelse följer med oss hela tiden och överallt där vi verkar och rör oss.

En återkommande poäng i alla våra samtal, både under våra åkturer i samband med Digimäki och i våra övriga samtal i sommar, är att Gud möter oss där vi är och inte där vi tror att vi borde vara.

### Ni har också haft en volleyboll-utmaning under sommaren, kan ni berätta lite om den?

Ja, vi har deltagit i Finska Missionsällskapets kampanj ”Motion & Mission” och spelat volleyboll för missionen. Vi startade en utmaning som gick ut på att man, mot en liten avgift som tillföll Finska Missionsällskapet, fick utmana KUng-teamet på en volleybollmatch. Det har varit väldigt kul att på det här sättet kunna erbjuda ungdomar en möjlighet att bidra till missionen och samtidigt motionera och ha roligt. Responset från ungdomarna har varit väldigt positivt.

### Upplever ni att det funnits ett behov av besök av KUng-teamet i olika församlingar i sommar? –Vad består i så fall detta behov av?

Vi tycker att det verkar finnas ett behov. Det har alltid varit uppmuntrande att möta ungdomarna, och ledarna har varit väldigt välkomnande. Det verkar som att det faktiskt funnits en poäng i att vi som KUng-team kommit utifrån, som besökare till konfirmandgrupperna. Som besökare har vi inte samma förkunskaper om ungdomarna, deras livsresa och hur de fungerar i gruppen, som de ungdomsledare eller präster som följt med ungdomarna redan en tid. Det är ibland en fördel då det innebär att

⇒ Motion & Mission-kampanjen där man fick utmana KUng-teamet i beachvolley var populär bland ungdomarna.

⇩ En fin andaktsstund under en ungdomssamling i Kronoby.



vi och ungdomarna på sätt och vis är som oskrivna blad inför varandra. Vår uppfattning om ungdomarna har t.ex. inte kunnat färgas av vilken image de försökt upprätthålla dittills under konfirmandlägret. Det verkar också som om det bland ungdomarna kan finnas en annan frimodighet att ställa frågor om känsliga ämnen då de får göra det till någon som kommer utifrån.

Vi har också märkt att det definitivt finns ett behov av att prata om hur man bygger bra relationer. Om inte vi gör det hoppas vi verkligen att någon annan gör det. Det är väldigt relevant för ungdomarna att lära sig hur man bygger och upprätthåller sunda relationer till sig själv, andra och Gud, men det är inte alls lätt, speciellt inte utan någon sorts vägledning

TEXT: JAKOB BACKLUND



**20 KUNg KUng20**  
– insamlingen

**Saldo 13.8.20: 10.577,04€**

Vi närmar oss målet 12.000€ och vill rikta ett stort tack till er alla som med förbön och ekonomiska bidrag gjort vår ungdomssatsning möjlig! Ännu finns en chans att ge ett bidrag för att vi tillsammans ska nå vårt mål.

**KUng kontot: Förbundet Kyrkans Ungdom FI49 4055 0010 0277 26**

Använd gärna referensnumret 5005.

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s KUng-insamling för ungdomsprojekt sommaren 2020. Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland. Medlem används för anställning av ett KUng-team och ungdomssatsningar år 2020.

**KUng-projektets kod: 60500**

