



Levnadsglad och driven entreprenör som brinner för evangeliet, kristet singelskap och idrott.



Cilla Eriksson kreativ entreprenör med många järn i elden:

“VI MÅSTE VÅGA KLIVA UR BÅTEN NÄR GUD KALLAR OSS”

När intervjun med Cilla Eriksson inleds på zoom är det en sprudlande glad kvinna som småspringer genom Stockholm, på väg hem till sin lägenhet. Att hon ler stort och pratar samtidigt som hon är på väg någonstans är ingenting som jag egentligen blir förvånad över. Jag lärde nämligen känna Cilla på en sommarfriluftskurs som ordnades vid Kronoby folkhögskola (nuvarande Kvarnen) för nästan 20 år sedan. Även om vi inte träffats sen dess kommer jag ihåg henne precis som jag ser henne nu; glad, energisk och med många järn i elden.

Cilla Eriksson är ursprungligen hemma från Nykarleby, men bor sedan mer än 15 år tillbaka i Sverige. Hon flyttade i tiderna till Falun för att studera folkhälsovetenskap och andra idrottsrelaterade ämnen, men bor sedan fyra år tillbaka i Stockholm. Hon beskriver sig själv som en levnadsglad, spontan och driven entreprenör med skinn på näsan och som brinner för evangeliet och att människor ska komma till tro.

Att hon är en driven entreprenör syns i att hon har mycket på gång. Hon är bland annat massageterapeut på Sturebadet och håller på att starta ett sportcafé som serverar nyttig mat åt barn och ungdomar på idrottsturneringar. Hon är i startgroparna med en Youtube kanal om hur man lever ett välsignat liv, föreläser,

predikar, driver en podd, *Den kristna dejtingpodden*, tillsammans med en kollega och ordnar evenemang för kristna singlar. Ett minst sagt händelserikt liv.

– Jag lever min dröm, på många olika sätt, säger Cilla.

För de som är bekanta med rikssvensk media är kanske också Cilla ett känt ansikte. Hon har nämligen jobbat på tidningen Dagen och medverkat i dejtingprogrammen ”Tro, hopp och kärlek” och ”Första dejten” på SVT. Även om hennes medverkan i dessa två tv-program inte ledde till att hon hittade kärleken beskriver hon sin medverkan som ”en rolig grej”.

Kristen och singel?

På sommarlägret i Pieksämäki ska Cilla hålla en kurs om ett kristet singelskap, hur man som singel kan tackla frågor som har att göra med dejting, relationer och sex. Kristet singelskap är ett ämne som hon brinner för och jobbar med, och som hon anser att det talas alltför lite om i kristna sammanhang.

– Kristna singlar är en grupp som inte får utrymme i kyrkan. Vi behöver skapa plattformar och sammanhang där kristna singlar kan träffas. Vi behöver våga gå på dejting och våga samtala om dejting, relationer och sex.

Cilla berättar med glädje om hur hon var med och ordande en julfest för

kristna singlar i höstas. Denna fest resulterade i att två personer hittade varandra.

Via sin podd har hon märkt att det finns ett stort behov av att prata om frågor som rör singelskap och dejting, och hon tror på samtal. Hon menar också att många i kristna kretsar tar för givet att alla vill ha en relation och barn, vilket nödvändigtvis inte alla singlar vill.

– Det är ok att vara singel, men det ses lite ner på i kyrkan och man tänker stackars dig.

Cilla betonar att man inte behöver vara gift för att tjäna Gud, utan att också singlar kan tjäna Gud.

Från Chamonix till Gud

Cilla kom till tro för åtta år sedan och mycket har hänt i hennes liv sedan dess. Hennes tro är grunden för allt hon gör. De flesta av de projekt och saker som hon håller på med i livet är starkt kopplade till tro och/eller evangelisation.

När hon berättar om hur Gud kom in i hennes liv går hon längre tillbaka än för åtta år sedan, närmare bestämt ända till 2009. Cilla, som alltid sysslat med idrott hade då fått sitt drömjobb, ett jobb som skidlärare i Chamonix. Livet i Chamonix visade sig dock inte vara som hon tänkt, hon kände sig ensam:

– Jag insåg att man behöver mer i livet än fjälltoppar och skidåkning.

I ett försök att känna sig mindre en-

sam flyttade hon efter ett år i Chamonix till Stockholm, eftersom hon tänkte att det inte går att känna sig ensam i en stad. I Stockholm kände sig Cilla dock, om möjligt, ännu mera ensam. Ganska snabbt flyttade hon vidare till Falun, staden där hon tidigare studerat och där hon således hade ett nätverk och vänner.

Under tiden i Falun började hon fundera på frågor som att det måste finnas något mer i livet. Hon berättar engagerat om hur hon en kväll hemma ropade till Gud: ”Gud om du verkligen är på riktigt, bevisa det då!”. Just då upplever hon att Jesus kommer in i rummet där hon befinner sig. Hon bara vet att detta är på riktigt, hon känner så starkt att Gud finns.

Denna upplevelse driver Cilla att en dag gå in i Lugnetkyrkan i Falun och där ser hon reklam om en Alphakurs. Kyrkan är för övrigt belägen precis bredvid skidstadion, Cilla säger att hon har sett kyrkan mer eller mindre varje dag när hon har tränat.

Cilla säger att hon hade fördomar om kristna och kyrkor, men hon bestämmer sig för att gå Alphakursen i alla fall. Kursen visar sig vara bättre än förväntat. Det är ingen överdrift att säga att den har en stor betydelse för henne. Efter kursen läter hon döpa sig, något som hon säger ”är det bästa jag gjort.”

Ride of faith, hope and love

Alphakursen och det påföljande dopet blir startskottet för Cillas kristna vandring, men också för det som man kunde kalla för ett galet och äventyrligt cykelprojekt i syfte att sprida evangeliet. Tre dagar efter dopet upplever nämligen Cilla att Gud säger åt henne att hon ska cykla genom USA för att samla in pengar till kvinnor i Egypten som blivit utsatta för sextrafficking.

Tilltalet känns galet eftersom Cilla så nyligen kommit till tro, men hon lutar på Gud. Som den äventyrliga idrottsmänniska hon är bestämmer hon sig för att genomföra projektet. Hon kallar projektet för *Ride of faith, hope and love*. Under tre månader cyklade hon från Vancouver i Kanada till Mexiko, samt predikade och föreläste.

Även om projektet kändes både galet och stort trodde Lugnetkyrkan i Falun på Cilla och projektet. Sex månader efter att hon kom till tro anställde de henne och hon utförde bland annat cyklingen som en del av sin anställning. Hon är tacksam över att Lugnetkyrkan vågade se hennes längtan att nå ut med evangeliet och anställde henne, även om hon var så ny i tron.

– Vi måste våga kliva ut ur båten när Gud kallar oss. Då händer det, när vi vågar ge kontrollen till Gud, säger Cilla och hänvisar till sitt cykelprojekt och Guds kallelse till det.

– Jag har fått se att tron håller och att det räcker att lita på Gud.

Hon ger ett exempel på ett tillfälle under cyklingen när hon på riktigt fick se att Gud håller. Hon berättar om en dag när hon skulle cykla en dagsetapp på 180 km genom Kalifornien. Det var 40 graders värme, och med 150 km kvar och mitt ute i ödemarken tar hennes vatten slut. Det finns inga möjligheter till att fylla på vattenflaskorna och i panik ber Cilla till Gud att han skulle ge henne vatten. Några minuter efter bönen får hon bönsvaret när en varubil som transporterar mineralvatten kör förbi henne, stannar och ger henne vatten.

– Små grejer som Gud gör kan bli till stora saker, säger Cilla tacksamt och hänvisar till Guds ingripande där i ödemarken.

Hon är tacksam för att Gud har använt henne genom idrotten.

– Vi kan alla leva i Guds kallelse och använda våra talanger och gåvor för att sprida evangeliet.

Bumbelina ett nytt projekt

Det börjar bli runt fem år sedan Cilla utförde sitt cykelprojekt. Även om hon har haft massor på gång sedan dess har hon igen ett nytt projekt på gång. Denna gång har dock fordonet bytts ut och nu handlar det om en bil. Hon har köpt en Volkswagen Crafter som hon tillsammans med sin bror och pappa i Nykarleby håller på att bygga om.

Hon kallar bilen för Bumbelina och planen är att hon ska sälja allt hon äger, förutom sin lägenhet i Stockholm, och

flytta in i bilen. Hon beskriver sig själv som en minimalist.

– Jag tror på enkelhet. De flesta människor lever för komplicerade liv. Vi ser ner på kraften i enkelheten. Jag vill skala av allt och komma till kärnan.

Hon tror att hon får uppleva en helt annan typ av närvaro genom att flytta in i bilen. Tanken och drömmen med detta projekt är också, i likhet med cykelprojektet, att det på något sätt ska bli till ett missions- eller evangelisationsprojekt och att Cilla skall kunna köra runt och föreläsa och predika. Hon är ju trots allt en person som brinner för evangeliet och att människor ska få lära känna Gud.

Finland, Österbotten och Pieksämäki

Cilla säger att hon rotat sig i Sverige och skulle ha svårt att flytta tillbaka till Finland eftersom hon inte kan finska. Hon kommer vanligen till Finland bara en gång i året, för att fira jul, men i sommar ska hon tillbringa tid i Österbotten och bygga klart Bumbelina.

Och givetvis ska hon ju komma på sommarlägret i Pieksämäki. Hon ser framemot lägret.

– Jag har varit en gång tidigare på lägret när jag var tonåring. Det ska bli jätteroligt att komma på nytt.

Det ska bli roligt att höra vad denna levnadsglada entreprenör har att berätta om kristet singelskap, ett ämne som det trots allt talas allt för lite om. Och vem vet, kanske vi i framtiden får se Cilla på prediko- och föreläsningsturné med Bumbelina i Finland – man vet ju aldrig vad som händer när man vågar ge kontrollen till Gud.

TEXT: CAROLINA MYRSKOG
FOTO: ANDREAS GÅRDESTIG



Under tre månader cyklade Cilla Eriksson från Vancouver i Kanada till Mexiko. Hon kallade projektet *Ride of faith, hope and love*.